



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ

ΖΩΟΛΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 99, 114 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 7011 461 - FAX 210 7018 649
<http://www.agra.gr> - e-mail: info@agra.gr

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

JAMES ELLROY

Ο ΛΟΦΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΪΝΤ ΧΟΠΚΙΝΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Εκδόσεις ΑΓΡΑ, Ιούλιος 2011
Αριθμός σελίδων : 368, Τιμή :16,50 Ευρώ
ISBN: 978-960-325-976-3



Μετά το *Αίμα στο φεγγάρι* και τον *Νυχτερινό Ταξίδιώτη*, έρχεται ο *Λόφος των Αυτοκτονιών* και η νέα κάθοδος στην αμερικανική κόλαση για τον αρχιφύλακα Λόνυτ Χόπκινς. Το μυθιστόρημα αρχίζει με την ψυχατρική έκθεση η οποία χαρακτηρίζει τον Χόπκινς ακατάλληλο για υπηρεσία.

Ο αρχιφύλακας Λόνυτ Χόπκινς είναι ο πιο λαμπρός επιθεωρητής στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Αστυνομίας του Λος Άντζελες, αλλά και ο πιο ανταριασμένος. Θέλει με εμμονή να προστατέψει τους αθώους, και δεν γνωρίζει κανένα όριο στην αποστολή του αυτή. Έχοντας αποξενωθεί από τη γυναίκα και τις κόρες του και κινδυνεύοντας να τον διώξουν από το σώμα εξαιτίας της παραβατικής συμπεριφοράς του, ο Χόπκινς αναλαμβάνει να διερευνήσει μια σειρά αιματηρές ληστείες τραπεζών. Ο Τρελο-Λόνυτ αποδεικνύεται μια κινούμενη ωρολογιακή βόμβα, εμφανώς εξίσου διαταραγμένος με τους ανώμαλους και εγκληματίες που κυνηγά.

Οι ανορθόδοξες μέθοδοι του Χόπκινς θολώνουν τη γραμμή που χωρίζει τους καλούς από τους κακούς. Η ιστορία ξεδιπλώνεται εναλλάσσοντας σκηνές φρίκης και σκηνές κωμικές. Ο Χόπκινς είναι μόνος ενάντια στον εαυτό του και στην τρέλα του. Και είναι έτοιμος να θυσιαστεί.

Στο άλλο άκρο, βρίσκεται ένα τρίο κακοποιών σαν κι αυτούς που μόνο ο Ελλρόν ξέρει να δημιουργεί: Ο Ντουένη Ράις, κλέφτης αυτοκινήτων που πάίρνει την κατηφόρα καθώς μοναδικό του όνειρο είναι να ξαναβρεί την αγαπημένη του που έχει γίνει κοκαΐνομανής και πορνοστάρ· ο Μπόμπυ Γκαρσία, παλιός μποξέρ, εντελώς σαλεμένος, που ονειρεύεται φόνους και βιασμούς· και ο αδελφός του Τζόε, ο «αιώνια δεύτερος», δεμένος με τον Μπόμπυ από τα παιδικά τους χρόνια, που τα πέρασαν πλάι σε έναν βίαιο πατέρα. Και, κυρίως, ξαναβρίσκουμε τον παλιό εχθρό του Λόνυτ, τον ανώτερό του στην ιεραρχία Φρέντ Γκαφφάνεϋ, αναγεννημένο χριστιανό και ακροδεξιό. Πάνω απ' όλα και απ' όλους όμως πλανάται το φάσμα της Λύτρωσης, που την επιζητούν χωρίς σταματημό οι ήρωες, πότε ο ένας και πότε ο άλλος...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΪΝΤ ΧΟΠΚΙΝΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο JAMES ELLROY γεννήθηκε στο Λος Άντζελες το 1948. Η «Τριλογία του Λόνυτ Χόπκινς» (*Αίμα στο φεγγάρι*, *Ο Νυχτερινός Ταξίδιώτης*, *Ο Λόφος των Αυτοκτονιών*) και η «Τετραλογία του Λος Άντζελες» (*H Μαύρη Ντάλια*, *To Μεγάλο Πουθενά*, *Λος Άντζελες Εμπιστευτικό*, *Λευκή Τζαζ*) τον καθιέρωσαν διεθνώς ως τη μεγαλύτερη φωνή στο νουάρ μυθιστόρημα. Όλα του τα βιβλία εγκωμιάστηκαν και διακρίθηκαν όταν κυκλοφόρησαν. Το μυθιστόρημα *Αμερικανικό ταμπλόιντ*, πρώτο μέρος της «Τριλογίας του Αμερικανικού Υποκόσμου», επιλέχθηκε από το περιοδικό *Time* ως το Μυθιστόρημα της Χρονιάς για το

1995. Το μυθιστόρημα αυτό διαδραματίζόταν στα χρόνια 1958-1963, τελειώνοντας με τη δολοφονία του Τζων Κέννεντυ. Ακολούθησε το δεύτερο μέρος της Τριλογίας, το *Αμερικανικό ταξίδι θανάτου* το 2001, που διαδραματίζόταν στα χρόνια 1963-1968, τελειώνοντας με τις δολοφονίες του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και του Μπομπ Κέννεντυ. Με το *Άιμα δεν σταματάει ποτέ*, που κρίθηκε Βιβλίο της Χρονιάς για το 2009 στις ΗΠΑ, ολοκληρώθηκε η σύγχρονη εποποιία της Αμερικής αυτών των χρόνων.