

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

<i>Προοίμιο</i>	11
1. Εἰσαγωγή: Ἀναμνήσεις καὶ Ἀπομνημονεύματα	15
2. Τὸ ἔτος 1789 μὲ τὰ λόγια τῶν γυναικῶν	33
3. Ἡ πτώση τῆς βασιλικῆς οἰκογένειας: ‘Ἡ μαρτυρία τῆς Δούκισσας ντὲ Τουρζέλ	61
4. Ὁ βασιλιάς καὶ ἡ βασίλισσα ἐνώπιον τοῦ θανάτου: ‘Ἡ μαρτυρία τῆς Βασιλικῆς Κυρίας καὶ τῆς Ροζαλί Λαμπρόλιέρ	93
5. Ἡ δημοκρατία δικαιωμένη καὶ βεβηλωμένη: Πρωταγωνιστεῖ ἡ Κυρία Ρολάν	117
6. Ὁ ἄλλος Ροβεσπιέρος	151
7. Ἡ Χήρα Λέ Μπά	171
8. Ζερμαίν ντὲ Στάλ, <i>Στοχασμοὶ γιὰ τὴ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση</i>	193
9. Ἄγῶνες καὶ συνωμοσίες στὴν ἐπαρχία: Οἱ Κυρίες Βαλλὸν καὶ Ἀλεξαντρὶν ντέξ Ἐσερόλ	237
10. Οἱ γυναικεῖς ἀπὸ τὴ Βαντὲ	273
11. Ἐξορία: Λονδίνο, Ἀγία Πετρούπολη καὶ Πολιτεία τῆς Νέας Υόρκης	297
12. <i>Στοχασμοί</i> , προσωπικοὶ καὶ πολιτικοὶ	337
<i>Σημειώσεις</i>	347
Σχολιασμένη βιβλιογραφία τῶν ἀφηγήσεων τῶν Γαλλίδων αὐτοπτῶν μαρτύρων τῆς Ἐπανάστασης	373



Η Κυρία ντέ Ζανλί, παραγωγική συγγραφέας, παιδαγωγός και γκουσβερνάντα τῶν παιδιών τοῦ Δούκα τῆς Ορλεάνης. © Harlingue-Viollet

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ :

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

Dans ce temps d'horrible mémoire tout Français était complice ou victime.

(« Σ' αυτή τὴν ἐποχὴν τῆς φρικτῆς ἀνάμνησης, καθε Γάλλος
ἥταν εἴτε συνένοχος εἴτε θύμα »)

— Κόμισσα de Bohm, 1830

“ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΤΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ”
“Ανακοίνωνε τὸ 1830 στὴν πρώτη σελίδα τῆς αὐτοβιογραφίας
της ἡ Κυρία de Fars Fausselandry. Αὐτὴ ἡ γεμάτη σιγουριὰ ὅγδον-
τάχρονη εἶχε δεῖ ἀπὸ κοντὰ τὴν ἐπιδεικτικότητα ποὺ χαρακτήριζε
τὴν αὐλικὴν ζωὴν στὴ διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ Λουδοβίκου ΙΕ' καὶ
τοῦ Λουδοβίκου ΙΣΤ' καὶ τὶς τραγικὲς ἀναταράξεις ποὺ ἐπέφερε ἡ
Γαλλικὴν Ἐπανάσταση. Εἶχε γλιτώσει ἀπὸ τὶς φρικιαστικὲς σφαγὲς
ποὺ ἔγιναν στὶς φυλακές τὸν Σεπτέμβρη τοῦ 1792, ὅπου εἶχαν χάσει
τὴ ζωὴν τους ἑκατοντάδες ορατούμενοι, μεταξὺ τῶν ὄποιων καὶ ὁ θεῖος
της ὁ ἥγονος Chapt de Rastignac, ἀνθρωπος μὲ μεγάλη ἐπιρροή.
Εἶχε δεῖ τὴν μητέρα της νὰ ἀνεβαίνει στὸ ἵκριωμα ἐπειδὴ εἶχε ἀλλη-
λογραφήσει μὲ τὸν φυγάδα γιό της. Εἶχε ζήσει περισσότερα χρόνια
ἀπὸ ὅλους σχεδὸν τοὺς διάσημους ἥγετες τῆς Ἐπανάστασης, ἀπὸ τὸν
Ναπολέοντα, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν Λουδοβίκο ΙΘ', ὁ ὄποιος ἀποκατα-
στάθηκε στὸ θρόνο τὸ 1814. Ποιός δικαιοιοῦνταν περισσότερο ἀπὸ
ἐκείνη νὰ διηγηθεῖ τὴν ἀγωνία ποὺ πέρασε ἡ γενιὰ τοῦ 1789;

‘Η Κυρία ντὲ Φάρς Φωσσλαντρύ δὲν ἥταν μόνη στὴ λογοτεχνικὴ
ἀποστολὴ της. Περισσότεροι ἀπὸ χίλιοι ἀνθρωποι διατύπωσαν τὶς
ἀναμνήσεις τους ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση σὲ κάποια μορφὴ γραπτοῦ κει-
μένου ποὺ τελικὰ δημοσιεύτηκε. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς ἥταν
ἄνδρες, ἀλλὰ ἔνας σημαντικὸς ἀριθμὸς –περίπου δεκαοκτώ– ἥταν γυ-
ναῖκες.¹ Ποιλέες εἶχαν ζήσει τὸ θάνατο τῶν ἀγαπημένων τους στὸν
πόλεμο, στὴ φυλακὴ ἢ στὴν ἔξορία, καὶ μόλις καὶ μετὰ βίας εἶχαν

γιλιτώσει τή δική τους ζωή. Είχαν βγει ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση μὲ ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη νὰ οὐρλιάξουν γιὰ ὅσους ἔχασαν καὶ νὰ ἐκλιπαρήσουν γιὰ δικαιοσύνη. “Οσο περισσότερο είχαν ὑποφέρει τόσο περισσότερο αἰσθάνονταν ὑποχρεωμένες νὰ ἔξιστορήσουν τὸ παρελθόν. Κανεὶς δὲν τὸ ἔξεφρασε αὐτὸ καλύτερα ἀπὸ τὴν Ὑποκόμισσα ντὲ Φάρς Φωσσλαντρύ.

Αὐτοὶ ποὺ εἶδαν μόνο ἀπὸ ἀπόσταση τὶς ματωμένες σκηνὲς τοῦ ἐπαναστατικοῦ καθεστῶτος... δὲν θὰ καταλάβουν γιατί ἡ φωνὴ τῆς ἐκδίκησης ἀκούγεται τόσο ἴσχυρὰ στὴν καρδιά μου. Αὐτοὶ δύμας ποὺ πενθοῦν γιὰ τοὺς νεκροὺς πατέρες τους, τὶς μητέρες, τοὺς ἀγαπημένους συγγενεῖς, γι’ αὐτοὺς ποὺ θυσιάστηκαν στὸ ἵκριωμα, ποὺ πυροβολήθηκαν στὴ Λυών, πνίγηκαν στὴ Νάντη, ποὺ στὴ διάρκεια μηνῶν μακρύτερων κι ἀπὸ χρόνια ἔβλεπαν τὸ θάνατο νὰ κρέμεται πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι τους, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι θὰ κατανοήσουν τὴν ἀγαλλίαση μιᾶς ψυχῆς ἀπὸ τὴν ὅποια ὁ χρόνος ἀφαίρεσε μόνο ἔνα μικροσκοπικὸ κομμάτι τῆς ἐνέργειάς της. Στὴ μνήμη τοῦ θείου μου καὶ τῆς μητέρας μου, ἡ ψυχὴ μου κλαίει γιὰ ἄλλη μία φορά.²

Εἶχε περάσει ἡ μισὴ ζωὴ τῆς Κυρίας ντὲ Φωσσλαντρύ πρὶν πάρει γραπτὴ ἐκδίκηση ἀπὸ τοὺς ἔχθρούς της. Σαράντα χρόνια δὲν στάθηκαν ἵκανὰ νὰ ἀμβλύνουν τὴ θλίψη καὶ τὴν ὀργὴ τῆς, ποὺ ἀναζωπυρώθηκε γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, μετὰ τὸ 1815, ὅταν ἡ ἀποκατεστημένη μοναρχία ἐνθάρρυνε τὶς ἀφηγήσεις ποὺ ἀφοροῦσαν τὶς δημοκρατικὲς θηριωδίες. Πολλὲς ἄλλες ποὺ ἐπέζησαν τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης περίμεναν εἴκοσι, τριάντα, σαράντα, ὀκτώμη καὶ πενήντα χρόνια γιὰ νὰ ἀποκτήσουν ἀρκετὴ ἀπόσταση καὶ νὰ μπορέσουν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς πυρακτωμένες ἀναμνήσεις τους.³

Δὲν ἀποτελεῖ ἔκπληξη τὸ ὅτι τὰ δύο τρίτα τῶν γυναικῶν ποὺ ἔγραψαν ἀπομνημονεύματα ἥταν ἀριστοκράτισσες. Τὴν ἐποχὴ τῆς Ἐπανάστασης, μόνο ἔνας στοὺς δύο Γάλλους γνώριζε νὰ διαβάζει, καὶ μόνο μέλη τῆς ἀνώτερης τάξης είχαν τὴ δυνατότητα νὰ γράφουν μὲ εὐκολία. Ἀκόμη καὶ ἐδῶ, ὑπῆρχαν σημαντικὲς διαφορὲς μεταξὺ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, μεταξὺ αὐτῶν ποὺ μεγάλωσαν στὶς πόλεις ἢ στὴν ἐπαρχία καὶ αὐτῶν ποὺ μορφώθηκαν στὸ Βορρᾶ καὶ στὸ Νότο.⁴ Σίγουρα ἡ

άριθμητική ύπεροχή τῶν ἀπομνημονευμάτων ποὺ γράφτηκαν ἀπὸ ἀριστοκράτισσες θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδοθεῖ ἀποκλειστικὰ στὸ μορφωτικὸ πλεονέκτημα τῆς τάξης τους, ὅμως ὑπῆρχαν καὶ πολιτικοὶ λόγοι. Μετὰ τὸ 1815, εἴτε οἱ συγγραφεῖς ἦταν κυρίες ἐπὶ τῶν τιμῶν τῆς Μαρίας Ἀντουανέττας εἴτε ἀπλῶς ἔξαδέλφες ἀπὸ τὴν ἐπαρχία, οἱ φιλοβασιλικές τους ἀφηγήσεις γιὰ τὴν ἐπαναστατικὴ ἀναταραχὴ εἶχαν τὴν ἐπίσημη εὐλογία τῶν νέων μοναρχῶν, τοῦ Λουδοβίκου ΙΗ' καὶ τοῦ Καρόλου Ι', ἀδελφῶν τοῦ ἐκτελεσθέντος Λουδοβίκου ΙΣΤΓ'.

Δὲν ἦταν ἴδια ἡ περίπτωση ὅσων ἔγραψαν ἀπομνημονεύματα ἀσπαζόμενες τὴν ἰδεολογία τῆς δημοκρατικῆς παράταξης. "Οταν τὸ 1828 ἡ Charlotte Robespierre ἄρχισε νὰ καταγράφει τὶς ἀναμνήσεις της γιὰ τοὺς δύο διάσημους ἀδερφούς της, τὸν Μαξιμιλιανὸ καὶ τὸν Αὐγούστινο, κινδύνευσε νὰ ἔχει πολιτικές κυρώσεις. Πράγματι, ὁ νεαρὸς Albert Laponneraye, ποὺ τῆς εἶχε προτείνει νὰ γράψει τὰ ἀπομνημονεύματά της, θὰ στελνόταν στὴ φυλακὴ ἐπειδὴ διακήρυξε τὶς δικές του δημοκρατικές πεποιθήσεις. Μέχρι τὸ θάνατο τῶν ἀδερφῶν της, τριαντάτεσσερα χρόνια νωρίτερα στὴ σφαγὴ τοῦ Θερμιδώρ (10 Ιουλίου 1794), ἡ Σαρλότ Ρομπεσπιέρ εἶχε ζήσει στὴν ἀφάνεια, σχεδὸν ἀόρατη, φέροντας ἔνα περιφρονημένο ὄνομα ποὺ εἶχε γίνει συνώνυμο τῆς Τρομοκρατίας. Εἶναι εὔκολο νὰ φανταστεῖ κανεὶς τὴν εὐχαρίστηση αὐτῆς τῆς ἀπομονωμένης, ἔξασθενημένης, ἥλικιωμένης γυναικας, ὅταν τὴν πλησίασε καὶ τῆς παραστάθηκε ὁ μόλις εἰκοσιενὸς ἐτῶν Λαποννεράι. Ἀναμφίβολα ὀδηγήθηκε στὴ Σαρλότ λόγω τοῦ θαυμασμοῦ του γιὰ τὸν μεγάλο Μαξιμιλιανό, καὶ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ τὴν εἶχε προσβάλει, συνηθισμένη καθὼς ἦταν νὰ τὴ βλέπουν ὡς «τὴν ἀδερφὴ τῶν Ροβεσπιέρων». Τὰ ἀπομνημονεύματά της, ποὺ δημοσιεύτηκαν τὸ 1835 (ἔνα χρόνο μετὰ τὸ θάνατό της), ἐστιάζουν στὸν Μαξιμιλιανὸ καὶ τὸν Αὐγούστινο καὶ λιγότερο στὴν ἴδια, καὶ ἀντιπροσωπεύουν μὰ μορφὴ αὐτοβιογραφίας-σύν-βιογραφίας ὅχι ἀσυνήθιστη σὲ μιὰ περίοδο δημοσιεύσης οἱ γυναικες γίνονταν γενικὰ ἀντιληπτὲς ὡς «συγγενῆ δύντα».⁵ Τὰ ἀπομνημονεύματα τῶν γυναικῶν τοῦ 18ου καὶ τοῦ 19ου αἰώνα προσφέρουν πολλὰ παραδείγματα ποὺ συνδέουν τὴν πρόοδό τους στὴ συγγραφικὴ ἐνασχόληση μὲ τὴ σχέση τους μὲ κάποιον διάσημο ἄνδρα.⁶ Έντούτοις, παρὰ τὴν τάση αὐτῶν τῶν κειμένων νὰ μιλήσουν γιὰ

κάποιον ἄνδρα, κάθε ἀφηγήτρια βρῆκε τρόπο νὰ ἐκφράσει τὴ γυναικεία της ταυτότητα.

‘Ο Denis Bertholet, μελετώντας τὰ γαλλικὰ αὐτοβιογραφικὰ κείμενα τοῦ 19ου αἰώνα, ἐπιμένει ὅτι οἱ γυναικεῖς συγγραφεῖς αὐτοβιογραφιῶν, ποὺ γεννήθηκαν πρὶν ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση, προσδιορίζουν τὸν ἔαυτό τους «σὲ σχέση μὲ τὸ βιολογικό τους φύλο» – ποὺ σημαίνει ὅτι πίστευαν στὴν ὑπαρξην προκαθορισμένης γυναικείας φύσης καὶ ὅτι συμμορφώνονταν μὲ προδιαγεγραμμένους γυναικείους ρόλους.⁷ Μολονότι εἶναι ἀλήθεια ὅτι αὐτές οἱ γυναικεῖς πράγματι σκέψιτονταν τὸν ἔαυτό τους, κυρίως, σύμφωνα μὲ τὸ ρόλο τους στὴν οἰκογένεια, καὶ πράγματι συμφωνοῦσαν, *grosso modo*, μὲ τὴν κυρίαρχη ἔμφυλη ἴδεολογία τῆς ἐποχῆς, τοῦ τόπου καὶ τῆς τάξης τους, εἶναι παραπλανητικὸν νὰ δεῖ κανεὶς σ’ αὐτές τὶς συγγραφεῖς κυρίως τοὺς περιορισμούς τους, τὶς ἀνεπάρκειές τους καὶ τὴν ἔλειψη ἀτομικότητας. Οἱ ὅγδοντα γυναικεῖς ἀπομνημονευματογράφοι ποὺ συνθέτουν τὶς περιπτωσιολογικὲς μελέτες αὐτοῦ τοῦ βιβλίου διαθέτουν σὲ κάθε περίπτωση ξεχωριστὴ προσωπικότητα καὶ ἰδιαίτερα ποικίλες ἐμπειρίες ζωῆς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι ἔξαιρετικὰ προβληματικὲς οἱ γενικεύσεις γιὰ τὴν ὑπαρξην «γυναικείας συλλογικότητας».

Αὐτὸ ποὺ εἶχαν κοινὸ οἱ συγγραφεῖς ἀπομνημονευμάτων ἦταν ὅτι γεννήθηκαν πρὶν ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση καὶ πέθαναν μετὰ ἀπὸ αὐτήν, καί, κυρίως, ὅτι ἀνῆκαν στὴ γενιὰ τοῦ 1789. Λέγοντας «γενιά», δὲν ἔννοω μόνο μιὰ ὁμάδα ποὺ συνδέεται μὲ αὐστηροὺς χρονολογικούς δεσμούς, ἀλλὰ κυρίως, μὲ τὴν ἔννοια ποὺ προτείνεται ἀπὸ τὸν κοινωνιολόγο Karl Mannheim, μιὰ ὁμάδα ἀτόμων ποὺ σηματοδοτεῖται ἀπὸ τὰ ἴδια κυρίαρχα πολιτικὰ ἡ κοινωνικὰ γεγονότα.⁸ Ἐπομένως, συμπεριλαμβάνω στὴ «γενιὰ τοῦ 1789» ἀτομα ποὺ γεννήθηκαν τὸ νωρίτερο τὸ 1746 καὶ τὸ ὀργύτερο τὸ 1788, ἐάν, σύμφωνα μὲ τὶς δικές τους ἐκτιμήσεις, ἡ Ἐπανάσταση καθόρισε τὴν τροχιὰ τῆς ζωῆς τους περισσότερο ἀπὸ ὅποιοδήποτε ἄλλο ἴστορικὸ γεγονός. ‘Οταν αὐτὰ τὰ ἀτομα κοιτάζουν τὴν Ἐπανάσταση ἀπὸ τὴν πλεονεκτικὴ θέση ποὺ προσφέρει ὁ χρόνος ποὺ ἔχει περάσει, τὴ θεωροῦν ὡς τὴ δοκιμασία ποὺ μεταμόρφωσε τὴ ζωή τους. ‘Οτιδήποτε ἄλλο συνέβη ἀπὸ τότε ὥχρια μπροστὰ σ’ ἐκείνην τὴν ἐμπειρία.

Οι άριστοκράτισσες καὶ οἱ ἀστές, βασιλόφρονες καὶ δημοκρατικές, ἀκόμη καὶ οἱ ἐλάχιστες χωρικές καὶ οἱ ἐργάτριες ποὺ ὑπαγόρευσαν τὶς ἀφηγήσεις τῶν ἐμπειριῶν τους, ὅλες συνδέονταν μεταξύ τους μὲ ἔναν κοινὸν ἐφιάλτην. Ὄποια καὶ ἀνὴταν ἡ πολιτική τους θέση – καὶ πράγματι ὑπῆρχαν ὄρισμένες φανατικές δημοκρατικές ὅπως ἡ Σαρλότ Ρομπεσπιέρ, ἡ Elisabeth Le Bas καὶ ἡ Κυρία Cavaignac, μεταξύ τῶν ἀριθμητικὰ περισσότερων ποὺ ἦταν ἐνάντια στὴν Ἐπανάσταση, ἔνας τραγικὸς τόνος δεσπόζει. Ἡ ἐμπειρία τοῦ νὰ ἔχει κανεὶς ἐπιβιώσει, ὅταν τόσο πολλοὶ ἄλλοι ἔχουν χαθεῖ, συχνὰ δημιουργεῖ αὐτὸν ποὺ στὸν εἰκοστὸν αἰώνα, μὲ τὶς ἐμπειρίες τοῦ Ὁλοκαυτώματος καὶ τοῦ Βιετνάμ, ἔχει ὀνομαστεῖ «ἡ ἐνοχὴ τοῦ ἐπιζῶντος». Οἱ μαρτυρίες τους πηγάζουν ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ πίεση νὰ παρασταθοῦν ὡς μάρτυρες ὅσων εἶχαν ἀποσιωπηθεῖ, καὶ ἀποκομίζουν τὴν βασανιστικὴ μεγαλοπρέπειά τους ἀπὸ τὸν πανταχοῦ παρόντα θάνατο.

Ο θάνατος δὲν εἶναι ποτὲ ἀπρόσωπος στὰ ἀπομνημονεύματα τῶν γυναικῶν. Ἐπειδὴ ἐπιφορτίζονται τὴν φροντίδα τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἡλικιωμένων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν ἐτοιμοθάνατων, οἱ γυναικες παγιδεύονται σ' ἔνα δίκτυο σχέσεων, καὶ οἱ πιὸ ἐπώδυνες ἀναμνήσεις τους ἀφοροῦν φίλους καὶ μέλη τῆς οἰκογένειας ποὺ ἀγαπήθηκαν καὶ πέθαναν. Οἱ ἀγωνιώδεις προσπάθειές τους νὰ ἀποκρούσουν τὸ θάνατο καὶ νὰ διατηρήσουν τὴν ζωὴν ἀποτελεῖ τὴν βάση τῶν ἀφηγήσεών τους.

Οι περισσότερες, μὲ τὴν ἀξιοσημείωτη ἔξαρτηση τῆς Κυρίας de Staël καὶ τῆς Κυρίας Roland, δὲν ἀσχολήθηκαν μὲ τὴν πολιτικὴ ἀνάλυση. Εἶχαν ἐκπαιδευτεῖ νὰ παίζουν τοὺς παραδοσιακοὺς ρόλους τῆς κόρης, τῆς ἀδερφῆς, τῆς συζύγου καὶ τῆς μητέρας, μὲ τὴ θέση τους νὰ ἀπορρέει κατὰ κύριο λόγο ἀπὸ τὸ κύρος καὶ τὴν ἐπιτυχία τῶν ἀνδρῶν συγγενῶν τους. Οἱ περισσότερες λίγο ἐνδιαφέρονταν καὶ ἀκόμη λιγότερο πίστευαν σὲ ἀφηρημένες ἰδεολογίες, ἵδιαιτερα ἀφότου τὶς εἶδαν νὰ φαλκιδεύονται ἀπὸ τὴ βίᾳ ποὺ ἀσκήθηκε στὸ ὄνομα τῶν ἐπαναστατικῶν ἀρχῶν. Αἰσθάνονταν ὅτι οἱ μεγαλόστομες ὑποσχέσεις τῆς «ἐλευθερίας, ἴσοτητας καὶ ἀδελφότητας» καὶ τῶν «ἀνθρώπινων δικαιωμάτων» δὲν ἀφοροῦσαν αὐτὲς ἀλλὰ τοὺς ἀνδρες

μὲ τρόπο κυριολεκτικὸ^χ καὶ ἔμφυλο. Στὴ Γαλλίᾳ, ὅπως καὶ στὰ ὑπόλοιπα δυτικὰ ἔθνη, οἱ γυναικεῖς δὲν εἶχαν πολιτικὰ δικαιώματα ἐκείνη τὴν ἐποχήν. Πράγματι, οἱ Γαλλίδες θὰ ἔπρεπε νὰ περιμένουν 150 χρόνια μέχρι νὰ τοὺς δοθεῖ τὸ δικαίωμα ψήφου, τὸ 1945 – περίπου ἔναν αἰώνα μετὰ τὴν κατοχύρωση τοῦ «καθολικοῦ» δικαιώματος ψήφου τῶν ἀνδρῶν, τὸ 1848.

Ἐντούτοις, παρὰ τὴν ἔλλειψη πολιτικῶν δικαιωμάτων, πολλὲς ἀπὸ τὶς γυναικεῖς τοῦ 1789 ἀρνήθηκαν νὰ υἱοθετήσουν παθητικὴ στάση. Οἱ ἴστορίες τους περιγράφουν πῶς συμμετεῖχαν, ἀτομικὰ καὶ συλλογικά, στὸ ἐπαναστατικὸ ἔπος, πῶς συχνὰ κατόρθωσαν νὰ χειριστοῦν μὲ ἐπιτυχίᾳ ἔνα πολιτικὸ σύστημα ποὺ ἦταν σχεδιασμένο γιὰ νὰ τὶς ἀποκλείει. Ἡ δημοκρατικὴ Κυρία Ρολάν, σύζυγος τοῦ ὑπουργοῦ⁹ Ἐσωτερικῶν τῆς ἐπαναστατικῆς κυβέρνησης, ἦταν ἡ πρωτογενὴ συγγραφέας τῶν ἐπιστολῶν καὶ τῶν ἐγγυατρίων τοῦ συζύγου της, καὶ ἐπρόκειτο νὰ ἔκτεινεται γιὰ συνενοχὴ μαζὶ μὲ τοὺς ἥγετες τῶν Γιρονδίνων. Ἡ φιλοβασιλικὴ Κόμισσα de La Villirouet κατάφερε νὰ ἀπελευθερωθεῖ μαζὶ μὲ τοὺς συγκρατούμενούς της χάρη στὴν ἐπίμονη ἐπιστολογραφία της, ἐνῶ στὴ συνέχεια ἔσωσε καὶ τὴ ζωὴ τοῦ συζύγου της ὑπερασπίζοντάς τον στὸ δικαστήριο. Ντυμένη σὰν ἐπαίτης, ἡ Françoise Després μετέφερε μυστικὰ μηνύματα στὸν βασιλικὸ στρατὸ τῆς Βαντέ, διαφεύγοντας συχνὰ τὴ σύλληψη καὶ ἔμπνεοντας μὲ τὸ ζῆλο της τοὺς συμπατριῶτες της γιὰ ἀντεπανάσταση. Καὶ στὸ βασιλικὸ καὶ στὸ δημοκρατικὸ στρατόπεδο, ἀρκετὲς γυναικεῖς ἀψήφησαν τὴν ἀπαγόρευση τῆς γυναικείας στράτευσης καί, μεταμφιεσμένες σὰν ἄνδρες, πῆραν τὰ ὅπλα καὶ πολέμησαν γιὰ τὸ σκοπό τους.⁹ Τέτοια παραδείγματα εὑρηματικῆς γυναικείας δράσης, ἀντίθετης μὲ τοὺς κυρίαρχους ἔμφυλους κανόνες, ἔμφανίζονται συχνὰ στὶς γραμμένες σὲ πρῶτο πρόσωπο ἀφγγήσεις τῶν γυναικῶν γιὰ τὴν Ἐπανάσταση.

Οἱ γυναικεῖς ποὺ ἔγραψαν ἀπομνημονεύματα καὶ παρουσιάζονται σ' αὐτὸ τὸ βιβλίο προσφέρουν μιὰ ἐκπληκτικὴ ποικιλία κειμένων καὶ

α. Στὸ ἀγγλικὸ κείμενο ἡ συγγραφέας χρησιμοποιεῖ τὴ φράση “rights of men” ποὺ μπορεῖ νὰ μεταφραστεῖ ὡς «δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων» ἢ κυριολεκτικὰ ὡς «δικαιώματα τῶν ἀνδρῶν». (Σ.τ.μ.)

ζωῶν, μιὰ ποικιλία ποὺ ἔκτεινεται ἀπὸ τὴ δεκαεξάσελιδη μαρτυρία τῆς Χήρας Bault, σύζυγου τοῦ δεσμοφύλακα τῆς φυλακῆς ὅπου ἡ Μαρία-Ἀντουανέττα πέρασε τὶς τελευταῖς ἡμέρες της, ἔως τοὺς δέκα τόμους ἀπομνημονεύματων τῆς πολυγραφότατης συγγραφέως Κυρίας de Genlis. Ἡ ποιότητα τῆς δουλειᾶς τους παρουσιάζει ἐπίσης ἰδιαίτερη ποικιλία. Τὰ ἀπομνημονεύματα τῆς Κυρίας Ρολάν καὶ τῆς Κυρίας ντὲ Σπάλ κατέλαβαν κάποια χαμηλὴ θέση ἀνάμεσα στὰ σημαντικότερα λογοτεχνικὰ ἔργα τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, ἐνώ ἀρκετὲς ἄλλες μαρτυρίες ἔγιναν εὐμενῶς δεκτές ἀπὸ τὴν κριτική. Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ αὐτὰ ποὺ γράφτηκαν ἀπὸ γυναικες ὅπως ἡ νεαρή ἀμύρφωτη ἀστὴ Ἐλιζαμπέτ Λὲ Μπά, σύζυγος τοῦ βουλευτῆ τῆς Γαλλικῆς Ἐθνοσυνέλευσης Φιλίπ Λὲ Μπά, καὶ ἡ ἀναλφάβητη Renée Bordereau, ἡ ὁποία ὑπαγόρευσε καὶ « ἐπιμελήθηκε » τὴν ἴστορία τῆς ζωῆς της, δὲν στεροῦνται λογοτεχνικῆς ἀξίας, ἀν ἀντιλαμβανόμαστε τὴ λογοτεχνία μὲ τὴν εὐρύτερη σημασία της: ὡς ἔργα ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρουν, μᾶς συγκινοῦν καὶ μᾶς διαφωτίζουν χάρη στὸ γεμάτο νόημα περιεχόμενό τους καὶ τὴν αἰσθητική τους ἀκεραιότητα. Τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι ὁ ἀναγνώστης αὐτῶν τῶν κειμένων ἀκούει τὴ φωνὴ τῆς συγγραφέως καὶ συναντᾷ μιὰ ξεχωριστὴ προσωπικότητα. Τελικά, ἐκεῖνο ποὺ κάνει αὐτὲς τὶς συγγραφεῖς ἀπομνημονεύματων ἀξιοπόρουςκες -ἔκτος ἀπὸ τὴν ἀξία τους ὡς μαρτύρων στὴ δημιουργία τῆς ἴστορίας- εἶναι ὅτι ὁ χαρακτήρας τῆς ἀφηγήτριας λάμπει μέσα ἀπὸ τὰ λόγια της, ὅπως ἀκριβῶς ἡ εὐαισθησία τοῦ σκηνοθέτη διαπερνᾷ ἔνα καλοφτιαγμένο κινηματογραφικὸ ἔργο. Ἄν διακρίνουμε τὴν εὐφυΐα πίσω ἀπὸ τὴν ἴστορία, τὴν προσωπικότητα τῆς πρωταγωνίστριας, τὴ βούληση καὶ τὸ δραμά της, τότε ἡ ἴστορία ζωντανεύει καὶ ἀρχίζουμε να νοιαζόμαστε γιὰ τὸ πεπρωμένο τῆς ἀφηγήτριας.

‘Η ζωὴ καὶ ἡ λογοτεχνία ἐνώνονται σ’ αὐτὲς τὶς ἀφηγήσεις – ἡ ζωὴ ὅπως διαλύθηκε καὶ μεταμορφώθηκε ἀπὸ ἔναν μεγάλο κατα-
κλυσμό, ἡ λογοτεχνία ὅπως κατασκεύαστηκε μέσα ἀπὸ τὸ πρόσμα τῆς
μνήμης. Σίγουρα ἡ μνήμη ὑφίσταται ἀναδρομικὴ διαστρέβλωση,
ἔξαιτίας τῆς ἀπώλειας καὶ τῆς σύγχυσης τῶν γεγονότων ποὺ ἐπι-
βάλλει τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου καὶ, κυρίως, ἀπὸ τὶς παραμορφώσεις
τοῦ νοῦ ποὺ ἔχει τὴν πρόθεσην νὰ διατηρήσει τὴ δική του συγκεκρι-

μένη είκόνα τοῦ παρελθόντος. Ποιά ἀφηγήτρια θέλει νὰ σκιαγραφήσει τοὺς ἔχθρούς της ώς δίκαιους καὶ γενναίους ἢ τὸν ἕαυτό της ώς δειλὸν καὶ ἀνήθικο; "Ολες ἀνεξαιρέτως οἱ συγγραφεῖς αὐτοβιογραφιῶν εἶναι συμφεροντολόγες, δρισμένες περισσότερο ἀπὸ ἄλλες, κάποιες μὲ μεγαλύτερη ἐπιτυχίᾳ ἀπὸ ἄλλες.

Τὸ *Milnēsē Mnīmē*, ὁ ἐπιβλητικὸς τίτλος τῆς σπουδαίας αὐτοβιογραφίας τοῦ Vladimir Nabokov, ἐκφράζει τὴν οὐσία τοῦ καθήκοντος τοῦ ἀπομνημονευματογράφου. Αὐτὸς ἡ αὐτὴ καλεῖ τὸν μνήμονα ἕαυτόν, κατευθύνει τὴν μαρτυρία του, καταγράφει τὶς ἀκριβεῖς του λέξεις. Αὐτὲς οἱ λέξεις ἔχουν μιὰ ἀβέβαιη σχέση μὲ τὰ γεγονότα ποὺ διατείνονται ὅτι περιγράφουν. Σ' αὐτὸν τὸ ὄδοιπορικὸν ἀπὸ τὴ βιωμένη στὴν καταγεγραμμένη ἐμπειρίᾳ, πολλὰ γεγονότα ἐξαφανίζονται ἢ γίνονται ἀσαφῆ. Όρισμένα χάνονται στὸ ἀσυνελδητο, ἐνῶ ἄλλα λογοχρίνονται συνειδητά. Πολλὰ μετατρέπονται σὲ φανταστικὰ σενάρια ποὺ ἐκλαμβάνουν τὴν ὑποκειμενικὴ ἐμπειρίᾳ ώς ἀντικειμενικὴ πραγματικότητα. Υπάρχει μιὰ τάση σὲ ὅλες τὶς ἀπομνημονευματογράφους, καὶ ἴδιαίτερα στὶς ἐπιζήσασες, νὰ τονίσουν τὶς ἐμπειρίες τους καὶ νὰ κατασκευάσουν μιὰ πιὸ ἐπιτηδευμένη, πιὸ συνεκτικὴ καὶ πιὸ κατανοητὴ ἀφήγηση μέσα ἀπὸ ἀνόμοια γεγονότα.¹⁰ "Ετοι, καθὼς καταγράφονται, οἱ λέξεις τῆς μνήμης ὑφίστανται κι ἄλλη ἄλλαγὴ γιὰ νὰ ἀνταποκριθοῦν στὴν αἰσθητικὴ τοῦ ὄφους. Οὗδιος ὁ ἥχος ποὺ ἀναδίνουν καθὼς ταξιδεύουν ἀπὸ τὸ νοῦ ως τὸ χαρτὶ μεταβάλλει τὴν τελική τους μορφή. "Οταν μιλᾶ ἡ μνήμη, εἶναι ἔντονα ἐπινοητική.

Ἐμεῖς ώς ἀναγνῶστες πρέπει νὰ «ἀκοῦμε» μὲ ἴδιαίτερη προσοχὴ ὅταν ἀναζητοῦμε νὰ ἀξιολογήσουμε τὴν «ἀλήθεια» τῶν φράσεων τῆς μνήμης καὶ τὸ βαθμὸν στὸν ὅποιο τὰ ἀπομνημονεύματα ἀποτελοῦν ἀκριβεῖς ἀναπαραστάσεις τῶν βιωμένων γεγονότων. Γιὰ τὰ σημαντικὰ δημόσια συμβάντα ὑπάρχουν μερικὲς φορές πολλαπλὲς ἀφηγήσεις, οἱ ὅποιες ἐπιτρέπουν συλλογικὴ ἐπαλήθευση. Γιὰ προσωπικὰ βιώματα ποὺ εἶναι γνωστὰ μόνο στὴ συγγραφέα, πρέπει νὰ ἐμπιστευόμαστε μιὰ πιὸ ὑποκειμενικὴ ἐπαλήθευση: μοιάζει ἀληθινό; Υπάρχουν μέσα στὸ κείμενο ἐσωτερικὲς ἐπαληθεύσεις ποὺ νὰ ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ πρόσωπο δρᾶ σύμφωνα μὲ τὸ χαρακτήρα του; Εἶναι εὐλογοφανῆς ἡ ἀκολουθία τῶν γεγονότων που ἔξιστορεῖ; Τί παρα-

λείπει καὶ γιατί; Εἶναι τὰ ἀπομνημονεύματα ἐξ ὀλοκλήρου βασισμένα στὴν ἀνάγκη τῆς ἀφηγήτριας νὰ δικαιολογήσει τὶς πράξεις τῆς στὴ διάρκεια τῆς Ἐπανάστασης (ὅπως ἦταν ἡ περίπτωση πολλῶν ἀνδρῶν ποὺ ὑπῆρξαν παλαιότερα δημόσια πρόσωπα) ὥστε νὰ μειώνεται ἡ ἴστορικὴ ἀξιοπιστία;¹¹ «Ἔχει ὑποστεῖ τὸ κείμενο ἰδιαίτερη «ἐπιμέλεια» ἀπὸ κάποιο ἄλλο πρόσωπο (ποὺ σημαίνει ὅτι ἔχει γραφτεῖ ἀπὸ κάποιον ἄλλον ἢ ὅτι ἔχει ξαναγραφτεῖ) προκειμένου νὰ ἀποκτήσει τὴν μορφὴ ἴστορικοῦ μυθιστορήματος;

‘Η ἀποτίμηση τῶν ἀπομνημονεύματων ὡς ἴστορικῶν ντοκουμένων εἶναι ἔνα ἐγχείρημα ποὺ ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη πρόκληση.¹¹ Ο ἀκαδημαϊκὸς Jean Tulard, ποὺ εἰδικεύεται στὴ ναπολεόντεια περίοδο, ἀνέφερε τὸ 1989 ὅτι οἱ ἴστορικοὶ ποὺ ἀσχολοῦνταν μὲ τὴν Ἐπανάσταση εἶχαν συχνὰ διστάσει νὰ χρησιμοποιήσουν τὰ ἀπομνημονεύματα αὐτῆς τῆς περιόδου, προτιμώντας ἀντὶ αὐτῶν πιὸ ἀπρόσωπα ἔγγραφα, πρότεινε δύμας, ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὅτι δὲν πρέπει νὰ παραβλέπονται τὰ ἀπομνημονεύματα, ἐπειδὴ «μᾶς βοηθοῦν νὰ εἰσχωρήσουμε, περισσότερο ἀπ’ δ, τι οἱ λόγοι τῶν δημόσιων δημιλητῶν... στὴ νοοτροπία τῆς ἐποχῆς».¹²

‘Ἄς ἀποδεχτοῦμε λοιπὸν καταρχὰς ὅτι οἱ γυναῖκες ποὺ ἔγραψαν ἀπομνημονεύματα σπάνια κατέγραψαν τὰ γεγονότα ἀκριβῶς ὅπως ἦταν ἀλλὰ ὅπως ἀργότερα τὰ θυμηθήκαν καὶ τὰ φιλτράρισαν μέσα ἀπὸ διαστρεβλωμένες ἐντυπώσεις.’ Εγραψαν γιὰ νὰ δώσουν νόημα καὶ νὰ βάλουν τάξη στὸ ἀσυνήθιστο χάος, νὰ δημιουργήσουν μέσα ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τὴν τέχνη τῆς ἐπιβίωσης καὶ τῆς ὑπέρβασης. ‘Ως λογοτεχνικὸ εἶδος, οἱ προσωπικές τους ἀφηγήσεις διαμορφώνουν τὴν ἔκφραση τῆς συλλογικῆς μνήμης τῶν γυναικῶν – μιᾶς μνήμης ποὺ ἀνασυνθέτει, ἔξανθρωπίζει, θηλυκοποιεῖ καὶ τέλος μυθοποιεῖ ἔνα σημαντικὸ ἔθνικὸ γεγονός.’ Ή ρήση τῆς Κόμισσας ντὲ Μπέμ στὴν ἀρχὴ αὐτοῦ τοῦ κεφαλαίου συνοψίζει τὴν μετααφήγηση: ὁ καθένας πρέπει νὰ εῖχε ὑπάρξει εἴτε θύμα εἴτε συνένοχος τοῦ ἐπαναστατικοῦ ὀλέθρου.¹³

‘Οσο κι ἀν εἶναι ἀπλουστευτική, αὐτὴ ἡ μανιχαϊστικὴ διατύπωση ἀποκτᾶ ἰδιαίτερο νόημα ὅταν ἐφαρμόζεται στὶς γυναῖκες.

Καθὼς ἀρχικὰ εἶχαν περιοριστεῖ στὴν ἀσφάλεια τῆς ἰδιωτικῆς

σφαίρας, χωρὶς τὰ δικαιώματα ἢ τὶς εὐθύνες τοῦ πολιτικοῦ βίου, καμία (μὲ πιθανὴ ἔξαίρεση τὴν Κυρία Ρολάν) δὲν εἶχε τὴν εύκαιρία νὰ γίνει καταστροφικὴ «συνένοχος» σὲ μεγάλη κλίμακα. Ἀντίθετα, ὅλες, συμπεριλαμβανομένης τῆς Κυρίας Ρολάν, εἶδαν τὸν ἔαυτό τους ὡς θύμα, καὶ ὅλες, ἀνεξαρτήτως τάξης, συσχετίζουν τὴν θυματοποίηση μὲ τὸ φύλο. Μᾶς λένε τί σήμαινε νὰ ἀποβάλει μιὰ γυναίκα τὸ μωρὸ στὴ διάρκεια μιᾶς ἴδιαίτερα αἰματηρῆς διαδήλωσης ἢ νὰ ἔχει νὰ διαλέξει ἀνάμεσα στὸ θηλασμὸν καὶ στὸ νὰ ἀκολουθήσει τὸν σύζυγό της στὶς μάχες. Περιγράφουν τὴν ἀντίστασή τους στὶς ἀπροκάλυπτες προτάσεις τῶν δεσμοφυλάκων ποὺ πρόσφεραν ἐλευθερία ἔναντι ἑρωτικῆς συνεύρεσης. Θυμοῦνται τὶς ἀπειλὲς βάναυσων στρατιωτῶν καὶ τὴν ἀπρόσμενη παρέμβαση σωτήρων τὴν ὥρα ποὺ μαζὶ μὲ τὰ παιδιά τους τρέπονταν σὲ φυγὴ γιὰ νὰ σωθοῦν. Οἱ μαρτυρίες τους μεταφέρουν σ' ἐμάς, μὲ τὰ λόγια τοῦ Benoît Groult, «τὸ χτυποκάρδι τῆς ζωῆς».¹⁴

“Ομως, ἀνεξάρτητα μὲ τὸ πόσο «προσωποποιημένα» ἢ «γυναικεῖα» εἶναι αὐτὰ τὰ ἀπομνημονεύματα, δὲν παύουν νὰ καταγράφουν τὶς σημαντικὲς στιγμὲς τῆς Ἐπανάστασης. “Οποτε εἶναι δυνατό, ἢ ἀφηγήτρια παρουσιάζει τὴν προσωπικὴ τῆς μαρτυρία γιὰ ἔνα μεῖζον γεγονός, ἀποκτώντας ἔτσι τὸ ἀνάστημα τῆς συγγραφέως ἵστορικῶν ἀπομνημονευμάτων καὶ ὑπερβαίνοντας τὴν μικρότερου κύρους «ἀπλὴ» αὐτοβιογραφία. Τὴν ἐποχὴ ποὺ γράφτηκαν αὐτὰ τὰ ἔργα, τὰ ἀπομνημονεύματα ἀποτελοῦσαν ἔνα παραδοσιακὸ φιλολογικὸ εἶδος συγκριτικὰ μὲ τὴν ἀνερχόμενη αὐτοβιογραφία, τὸ ὄνομα τῆς διοίας ἐμφανίζεται στὴν ἀγγλικὴ μετὰ τὸ 1797 καὶ στὴ γαλλικὴ λίγο ἀργότερα.¹⁵ Ο παλαιότερος ὄρος, «χρονικό», χρησιμοποιοῦνταν ἥδη ἀπὸ τὸν 170 αἰώνα καὶ στὴ γαλλικὴ καὶ τὴν ἀγγλικὴ γιὰ νὰ προσδιορίσει τὶς μαρτυρίες ἱστορικῶν γεγονότων τῶν διποίων ὁ συγγραφέας εἶχε προσωπικὴ ἐμπειρία. Ἡ «αὐτοβιογραφία» ἐμφανίστηκε μετὰ τὸ 1781, μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ ἔργου τοῦ Jean-Jacques Rousseau ‘Ἐξομολογήσεις, γιὰ νὰ περιγράψει ἔνα νέο εἶδος αὐτοαναφορικῆς γραφῆς, τὸ διποίο ἔδινε ἐμφαση στὴν ἐσωτερικὴ ζωὴ καὶ στὴν ψυχολογικὴ ἀνάπτυξη τοῦ συγγραφέα/ἀφηγητῆ/πρωταγωνιστῆ.

Η εὔρεως τεκμηριωμένη ἐπίδραση τοῦ Ρουσσώ στοὺς συγχρό-

νους του καὶ στὶς ἔπομενες γενιές δὲν μπορεῖ νὰ ὑπερεκτιμηθεῖ, καὶ ἡ ἔλξη ποὺ ἀσκοῦσε στὶς μορφωμένες Γαλλίδες ἦταν σχεδὸν καθολική. Τὴ δεκαετία τοῦ 1780 ὁλόκληρο τὸ ἔθνος ἦταν δέσμῳ στὸ ὄραμα τοῦ Ρουσσώ ποὺ ἀντιμετώπιζε τὶς γυναικες ὡς παραγωγικὴ κοινωνικὴ δύναμη ἡ ὅποια περιοριζόταν στὸ ρόλο τῆς ἀφοσιωμένης συζύγου καὶ τῆς μητέρας ποὺ θηλάζει. Μόνο ἐλάχιστοι διαφωνοῦντες, ὅπως ὁ φιλόσοφος-βουλευτὴς Condorcet, ἀναρωτήθηκαν γιατὶ οἱ γυναικες ἦταν τόσο παθιασμένες μὲ κάποιον ποὺ τοὺς ἔλεγε ὅτι ἦταν ἐκ φύσεως κατώτερες ἀπὸ τοὺς ἄνδρες καὶ καλές μόνο γιὰ τὴν προσφορὰ οἰκιακῶν ὑπηρεσιῶν. Ἀκόμη καὶ οἱ διανοούμενες γυναικες μὲ ἵσχυρὴ θέληση, ὅπως ἡ Κυρία Ρολάν καὶ ἡ Κυρία ντὲ Στάλ, ἦταν ἔνθερμες ὀπαδοὶ τοῦ Ρουσσώ, μολονότι οἱ θαρραλέοι χαρακτῆρες τους καὶ οἱ πολιτικές τους δραστηριότητες μοιάζουν σήμερα οὐσιαστικὰ ἀσύμβατες μὲ τὸ ἴδεῶδες τῆς γυναικείας ταπεινοφροσύνης ποὺ πρέσβευε ἐκεῖνος. Παρ’ ὅλα αὐτά, τὸ ὄραμα τοῦ Ρουσσώ οἱ γυναικες τὸ θεωροῦσαν ἀκαταμάχητο, γιατὶ ἐπιβεβαίωνται τὴν ἐπιθυμία τους γιὰ ἀγάπη καὶ πρόσφερε ἔνα νέο πρότυπο συζυγικῆς εὐτυχίας. Μὲ τὰ λόγια τῆς Annette Rosa: «Σ’ ἐκεῖνον τὸν αἰώνα ποὺ ἡ γυναικα δὲν εἶχε καθόλου δικαιώματα, δ Ρουσσώ τῆς κατοχύρωσε δικαιώματα τῆς καρδιᾶς».¹⁶

Οἱ γυναικες ποὺ ἔγραψαν ἀπομνημονεύματα ἦταν ἰδιαίτερα εὐαίσθητες στὸ νέο αὐτοβιογραφικὸ πρότυπο τοῦ Ρουσσώ, παρὰ τὴν φαινομενική τους διστακτικότητα νὰ μιλήσουν ἀμεσα γιὰ τὸν ἔσαυτὸ τους. Ός συγγραφεῖς, συχνὰ ἀμφιταλαντεύονται μεταξὺ σελίδων μὲ μαρτυρίες προαποφασισμένα ἀφιερωμένες σὲ εὐρέως γνωστὰ γεγονότα καὶ προσωπικότητες, καὶ σὲ σελίδες ἀφιερωμένες σὲ πλευρὲς τῆς πρωσαπικῆς τους ζωῆς ποὺ δὲν εἶχαν καμία σχέση μὲ τὴ δημόσια ἴστορία. Ἡ Κυρία de Candé, γιὰ παράδειγμα, διακόπτει τὴν ἀφήγησή της γιὰ τὴν ἀντεπανάσταση σὲ μιὰ κρίσιμη στιγμή, ὅταν ἡ οἰκογένειά της εἶχε δραπετεύσει στὸ Σολέ, γιὰ νὰ μᾶς μιλήσει γιὰ τὰ συναισθήματα ἀγάπης ποὺ δὲν ἔτρεφε, σὰν κορίτσι, γιὰ τὴν μητέρα της ποὺ ἦταν μόλις είκοσιδύο χρονῶν. Ἡ Κόμισσα ντὲ Μπέμ στὴ μαρτυρία τῆς φυλάκισής της δὲν παραλείπει καὶ τὶς στιγμὲς πού, ἀτενίζοντας ἀπὸ τὸ παράθυρο τοῦ κελιοῦ της τὸ δάσος τοῦ Σαντιγύ, ἔβρισκε παρηγοριὰ στὴ φύση καὶ στὶς ἀλλαγές τῶν ἐποχῶν. Ἡ Marie-Victoire

Monnard, τὴν ὅποια ἔστειλε τὸ ἀφεντικό της νὰ συγκεντρώσει πληροφορίες γιὰ τὶς διαδηλώσεις στοὺς δρόμους τοῦ Παρισιοῦ, συνύφανε τὸ χρονικὸ τῆς πολιτικῆς ἐξέγερσης καὶ τῆς σφαγῆς τῶν φυλακισμένων μὲ περιστατικὰ ἀπὸ τὴν ἀπασχόλησή της στὸ ἐμπόριο λινῶν ὑφασμάτων.

Αὐτὸς ὁ συνδυασμὸς τῆς ἐκκολαπτόμενης αὐτοβιογραφίας καὶ τῶν ἀπομνημονεύμάτων ποὺ ἔχαιραν σεβασμοῦ, μὲ τὴν ἴδιαίτερη θέση ποὺ ἐπεφύλασσε γιὰ τὶς γυναῖκες, εἶναι μοναδικὸς στὴν ἴστορία τῆς γαλλικῆς φιλολογίας.¹⁶ Άποτέλεσε ἔναν μεταβατικὸ τρόπο ἔκφρασης ποὺ μὲ τὸν καιρὸ θὰ ἔδινε τὴν θέση του στὴν ἀπροκάλυπτα αὐτοαναφορικὴ γραφὴ ποὺ χρησιμοποιεῖται στὶς μέρες μας καὶ ἀπὸ γυναῖκες καὶ ἀπὸ ἄνδρες. Άλλα πολὺ προτοῦ γίνει ἀποδεκτὴ ἡ υἱοθέτηση αὐτῆς τῆς στάσης ἀπὸ τὶς γυναῖκες, ἡ Ἐπανάσταση πρόσφερε τὴν εὐκαιρία, λόγω τῶν συνθηκῶν, στὴ μέλλουσα συγγραφέα νὰ συνυφάνει τὴν προσωπικὴ της ἴστορία μὲ τὴν ἐπίσημη ἴστορία. Κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ τῆς ἀρνηθεῖ τὴν εἰσόδο στὸ φιλολογικὸ μέλαθρο καθὼς τὸ εἰσιτήριό της ἔγραψε «αὐτόπτης μάρτυς τῆς Ἐπανάστασης». Αὐτή, ἐπίσης, μποροῦσε νὰ καταγράψει τὴν κίνηση τοῦ ὅχλου καθὼς ὅρμοῦσε στὸ προαύλιο τῶν Βερσαλλιῶν ἡ συγκεντρωνόταν εἰρηνικὰ στὸ Πεδίο τοῦ Ἀρεως (Champ de Mars). Αὐτή, ἐπίσης, μποροῦσε νὰ περιγράψει τὸν ἥχο τῆς σειρήνας ποὺ εἰδόποιοῦσε γιὰ τὴν ἐμφάνιση ξένων εἰσβολέων. Καὶ αὐτή, ἐπίσης, θυμήθηκε τὴν ἀποπνικτικὴ ἡσυχία ποὺ κυριάρχησε στὸ Παρίσι μετὰ τὴν ἐκτέλεση τοῦ Λουδοβίκου ΙΣΤ'. Ή ἐπεξεργασία τῆς ἴστορίας ἀποτελοῦσε ἔναν δψιμο τρόπο εἰσόδου στὴν Ἐπανάσταση, ἡ ὅποια ξεκίνησε προσκαλώντας τὸν καθένα νὰ συμμετάσχει καὶ τελείωσε ἀρνούμενη στὶς γυναῖκες τὴν ἐπίσημη ἴδιότητα τοῦ πολίτη καθὼς καὶ τὸ δικαίωμα τοῦ συναθροίζεσθαι σὲ ἴδιωτικὲς λέσχες.¹⁷ Καὶ θὰ ἐπεξεργαζόταν αὐτὴν τὴν ἴστορία μὲ τοὺς δικούς της ὄρους.

Τὸ πῶς θυμήθηκαν καὶ κατέγραψαν τὴν Ἐπανάσταση οἱ γυναῖκες ποὺ ἔγραψαν ἀπομνημονεύματα, εἶναι τὸ κεντρικὸ θέμα τούτου τοῦ βιβλίου. Θὰ ἐστιάσω στὸ τί ἐπέλεξαν νὰ θυμηθοῦν καὶ στὸ πῶς μετέτρεψαν τὶς ἀναμνήσεις τους σὲ ἀπομνημονεύματα. Καθὼς ἀμφιταλαντεύονταν μεταξὺ τῆς δημόσιας ἴστορίας, ποὺ εἶχε ἥδη κατα-

γραφεῖ ἀπὸ πολλοὺς ἀλλούς, καὶ τῆς ἴδιωτικῆς ἴστορίας, ποὺ ἀνῆκε σὲ καθεμία τους ἀτομικά, αὐτές οἱ γυναικες ὕφαναν τὸν δικό τους ἴστο. "Οποια κι ἀν ἥταν ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὶς δραστηριότητές τους στὴ διάρκεια τῆς Ἐπανάστασης, παρουσιάζουν τὸν ἔαυτό τους ὅπως ἐπιθυμοῦν νὰ τὶς θυμοῦνται οἱ ἐπόμενες γενιές. 'Ως ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δὲν θέλουν νὰ τὶς θυμοῦνται ὡς παθητικές φιγούρες. "Οποτε εἶναι δυνατόν, οἱ συγγραφεῖς αὐτές ἀπεικονίζουν τὸν ἔαυτό τους ὡς ἐνεργὸ συμμετέχοντα ποὺ ἐπευφημεῖ τὴν Ἐπανάσταση ἡ, πιὸ συχνά, ποὺ τῆς ἀντιστέκεται. 'Ακόμη κι ἀν ἔνα ἐπεισόδιο ποὺ ἡ συγγραφέας τὸ διηγεῖται μὲ ὑπερηφάνεια μοιάζει στὸν ἀναγνώστη τοῦ 20οῦ αἰώνα ἀμφίβολης σπουδαιότητας, τὸ ἐπεισόδιο αὐτὸ εἶχε σίγουρα σημασία γιὰ ἐκείνη. "Ηταν ὁ τρόπος της νὰ διεκδικήσει μιὰ θέση στὸ ἐπικὸ δράμα ποὺ ἥδη εἶχε ἀποσιωπήσει τὶς κύριες πρωταγωνίστριες του.

Σὲ καθεμία ἀπὸ τὶς ἴστορίες τους, ἔρχεται κάποια στιγμὴ ποὺ ἡ συγγραφέας «ἀνεβαίνει στὴ σκηνή», ὅπως περιγράφει ἡ Κυρία ντὲ Φωσσλαντρὶ τὴ δική της ἀλλαγὴ ρόλου. Αὐτές εἶναι οἱ στιγμές πού, στὸ πέρασμα τῶν χρόνων, ἀπέκτησαν μορφὴ στὴ μνήμη κάθε γυναῖκας καὶ συγκεράστηκαν στὴ δημιουργία ἐνὸς προσωπικοῦ μάθου. Καθεμία διακηρύγτει στὸν κόσμο: ἔτσι ἀντέδρασα ὅταν βρέθηκα σὲ δοκιμασία.

"Η Ἐπανάσταση, ἐπομένως, πρέπει νὰ γίνει κατανοητὴ ὡς τὸ εὐρύτερο πλαίσιο καὶ τὸ πρόσχημα γιὰ τὰ ἀπομνημονεύματα αὐτῶν τῶν γυναικῶν. Γιὰ νὰ παρουσιάσω τὸ εὐρύτερο πλαίσιο, ξεκινῶ περιγράφοντας τὸν πρώτο χρόνο τῆς Ἐπανάστασης ἀπὸ τὴν ὄπτικὴ ἐνὸς μεγάλου συνόλου γυναικῶν, πολλὲς ἐκ τῶν ὁποίων θὰ ἐμφανιστοῦν σ' αὐτὸ τὸ βιβλίο ἀργότερα ὡς πρωταγωνίστριες τῶν δικῶν τους ἴστοριῶν ζωῆς.

Καθεμία ἀπὸ τὶς ἀφηγήσεις γεγονότων στὰ ὅποια ὑπῆρξαν αὐτόπτες μάρτυρες ἔχει τὶς ρίζες της καὶ στὴ δημόσια καὶ τὴν ἴδιωτη ἴστορία. Ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρὰ σηματοδοτοῦν τὴν Ἐπανάσταση ὡς τὸ κορυφαῖο σημεῖο ἀναφορᾶς μιᾶς ὀλόκληρης γενιᾶς καὶ, εὔλογα, ὀλόκληρου τοῦ αἰώνα ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ἔρθει. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ συλλογικὸ συμβάν ἀναζητοῦν τὰ ἵχνη τῶν προσωπικῶν τους ταξιδιῶν. "Ολα αὐτὰ τὰ κείμενα, ἀκόμη καὶ τὰ πιὸ ταπεινὰ ἡ τὰ πιὸ

έγωκεντρικά, συνιστούν ύβριδικά χρονικά που παρακολουθούν τή σύγχλιση του προσωπικού με τό έθνικό πεπρωμένο. Και σχεδὸν δλες οἱ συγγραφεῖς ἀναφέρονται ὅχι μόνο στὴν περίοδο ἀπὸ τὸ 1789 ὥς τὸ 1795, ἀλλὰ καὶ στὰ ἐπόμενα χρόνια ἡ δεκαετίες, στὴ διάρκεια τῶν ὁποίων αὐτὲς οἱ γυναικες ἐσωτερίκευσαν τὴν Ἐπανάσταση, τὴν ἀφομίωσαν στὴν ταυτότητά τους καὶ τὴν οἰκειοποιήθηκαν, προκειμένου νὰ δημιουργήσει ἡ καθεμία τὴ δική της ἐπαναστατικὴ μυθολογία.

Σ' αὐτὸ τὸ βιβλίο οἱ ἴστορίες ζωῆς ἀκολουθούν γεωγραφικὴ διαδοχή: ἡ πρώτη καὶ πλέον πολυάριθμη κατηγορία ζεῖ στὸ Παρίσι, τὸ δόποιο ἀποτέλεσε τὸ πρωταρχικὸ πολιτικὸ θέατρο. Ἡ δεύτερη δρᾶ στὶς ἐπαρχίες, ὅπου ἡ Ἐπανάσταση ξεδιπλώθηκε σ' ἔνα εξίσου αίματηρό, ἀν καὶ μὲ μικρότερη ἐπίδραση, πεδίο δράσης. Ἡ τρίτη, στὶς ξένες χῶρες ποὺ πρόσφεραν καταφύγιο στοὺς χιλιάδες ἑζόριστους ποὺ τράπηκαν σὲ φυγὴ ἀπὸ τὴν πατρίδα τους. Αὐτὴ ἡ κατηγοριοποίηση ἀντανακλᾶ τοὺς ὁμόκεντρους κύκλους τῶν ἀνακατατάξεων ποὺ προκάλεσε ἡ Ἐπανάσταση, οἱ ὄποιες ἐκπορεύτηκαν ἀπὸ τὸ Παρίσι, διαχύθηκαν στὴ Νορμανδία, τὴ Βρετάνη, τὴ Βαντέ, τὸ Μπορντώ, τὴ Μασσαλία, τὴ Νίμ καὶ τὴ Λυών, καὶ ἀπλώθηκαν μέχρι τὸ Βέλγιο, τὴν Ὀλλανδία, τὴν Ἀγγλία, τὴ Γερμανία, τὴν Ἐλβετία, τὴν Ἰταλία, τὴν Αὐστρία, τὴν Ἰσπανία, τὴν Πορτογαλία, τὴ Σκανδιναβία, τὴ Ρωσία, τὴν Ἀμερικὴ καὶ τὰ γαλλικὰ νησιά τῆς Καραϊβικῆς καὶ τοῦ Ἰνδικοῦ ὥκεανοῦ. Αὐτὲς ποὺ βρίσκονταν κοντὰ στὸ κέντρο τῆς δράσης στὸ Παρίσι, ἔχοντας μεγαλύτερη δυνατότητα νὰ παρακολουθοῦν τὶς ἔθνικὲς ἀντιπαραθέσεις καὶ τὰ κρίσιμα πολιτικὰ γεγονότα, συνιστοῦν τὸ 45% περίπου τοῦ δείγματός μας. Κατὰ προσέγγιση, τὸ 30% τῶν γυναικῶν ποὺ μελετοῦμε ἔστιάστηκαν στὰ γεγονότα ποὺ ἐκτυλίχθηκαν στὶς ἐπαρχίες, καὶ ἀπὸ αὐτές, μιὰ σημαντικὴ ὑποκατηγορία ἐπικεντρώθηκε στὶς μάχες τῆς ἀντεπανάστασης στὴ Βαντέ καὶ τὴ Βρετάνη. Πολλές ἀπὸ αὐτές τὶς «ἐπαρχιώτισσες» συγγραφεῖς, καὶ ἴδιαίτερα οἱ γυναικες ἀπὸ τὴ Βαντέ, ἐμφανίστηκαν στὸ προσκήνιο ὡς ἀπομνημονευματογράφοι παρὰ τὴν ἀπροθυμία τους, σὰν νὰ ἔξακολουθοῦσαν νὰ ἐκπλήσσονται ἀπὸ τοὺς παλαιότερους, ἀπρόσμενους ἥρωισμούς τους. Μία ὁμάδα ποὺ συνιστᾶ τὸ 25% τοῦ δείγματος ἔδωσε ἔμφαση στὴν περίοδο τῆς ἑξορίας της. Αὐτὴ ἡ ὁμάδα, ποὺ στα-

τιστικά είναι ίδιαίτερα άντιπροσωπευτική, έφερε μαζί της πίσω στή Γαλλία ιστορίες από τις ξένες χώρες, είσαγοντας μὲν αὐτὸν τὸν τρόπο, στὸ δοχεῖο ποὺ περιεῖχε τὸ ἀπομνημόνευμα καὶ τὴν αὐτοβιογραφία, τὸ σχετικά νέο λογοτεχνικὸ εἶδος τῆς ταξιδιωτικῆς ἀφήγησης. (‘Η Διαιρέση σὲ ποσοστὰ ἀνὰ γεωγραφικὴ περιοχὴ ἀποτελεῖ μόνο μιὰ διαδικασία προσέγγισης, ἀφοῦ ἔνα διαφορετικὸ ἔργο θὰ μποροῦσε νὰ διαιρεθεῖ μεταξὺ Παρισιοῦ ἢ/καὶ ἐπαρχιῶν ἢ/καὶ ἔξορίας).

Τὰ ἀπομνημονεύματα τῶν γυναικῶν ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση καλύπτουν εὑρὺ ταξικὸ φάσμα ποὺ συμπεριλαμβάνει ἀριστοκράτισσες τοῦ παλατιοῦ καὶ τῆς ἐπαρχίας, ἀστές ἀπὸ τὴν ἀνώτερη καὶ τὴ μεσαία τάξη, χωρικὲς καὶ ὑπηρέτριες, συγγραφεῖς καὶ ἥθιοποιούς, μία ἔξοχη ζωγράφο καὶ ἐλάχιστες καλλιγριες.¹⁸ Καμία ἄλλη φιλολογία τοῦ δυτικοῦ κόσμου δὲν προσφέρει τέτοιο πρώιμο θησαυρὸ δόποιος νὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ γυναικες ποὺ καταγράφουν τὶς προσωπικές τους ιστορίες στὸ εὐρύτερο πλαίσιο ἐνὸς ἔντονου πολιτικοῦ καταχλυσμοῦ. Θὰ χρειαστεῖ νὰ περάσουν ἕκατὸν πενήντα χρόνια προτοῦ ἡ φιλολογία ποὺ διασώθηκε ἀπὸ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο φανεῖ ἀντάξια τῆς σὲ ἀριθμὸ καὶ ἔνταση. Ἐπέλεξα, ὅπου ἦταν δυνατόν, νὰ πλαισιώσω τὰ λόγια αὐτῶν τῶν γυναικῶν μὲ ἐλάχιστη ἀνάλυση, πιστεύοντας ὅτι, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν τάξη τους, τὸ ἐπίπεδο τῆς μόρφωσής τους ἡ τὴν πολιτική τους πίστη μιλοῦν εὔγλωττα γιὰ τὴν ἀνθρώπινη, καὶ κυρίως τὴ γυναικεία, ἴκανότητα νὰ ἐκμεταλλεύεται τὴ συμφορὰ γιὰ νὰ ἀπολυτρωθεῖ. Παραφράζοντας τὸν Νίτσε, δὲν τὶς σκότωσε τὶς ἔκανε πιὸ δυνατὲς – ἀρκετὰ δυνατὲς γιὰ νὰ πλάσουν ἀπὸ τὶς τραγικές τους ἀναμνήσεις συναρπαστικὰ ἀνθρώπινα δράματα.

Γιὰ ποιόν ἄραγε ἔγραφαν; Κάνοντας αὐτὴν τὴν ἐρώτηση, ἀγγίζουμε τὶς βαθύτερες ἐπιθυμίες τους. «Γράφω γιὰ τὸ μέλλον» ἔγραφε ἡ Κυρία Vallon ἀπὸ τὸ διαμέρισμα τοῦ Λουδρ-ჰ-Σέρ, συνοψίζοντας τὴ συλλογικὴ ἐλπίδα ὅλων αὐτῶν τῶν γυναικῶν ποὺ ἔγραψαν ἀπομνημονεύματα.¹⁹ Θεώρησαν ὅτι ἦταν ὑψιστῆς σημασίας γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια καὶ τοὺς μελλοντικοὺς ἀπογόνους τους νὰ γνωρίσουν τὴ σφοδρὴ ἀναταραχὴ ποὺ ἡ πατρίδα τους, ἡ οἰκογένειά τους καὶ αὐτὲς οἱ ἵδιες εἶχαν ὑποστεῖ. Γιὰ παράδειγμα, ἡ Μαρκησία de La Rochejaquelein, ἡ Κόμισσα ντὲ Λὰ Βιλλιρουέ, ἡ Κόμισσα de

Dauger, ή Δούκισσα de Gontaut, ή Βαρόνη de Lambert, ή Κυρία Millon-Journel καὶ ή Κυρία Βαλλόν ἀφέρωσαν ρητὰ τὰ ἔργα τους στὰ παιδιά τους. Ἡ Pauline de Béarn καὶ ή Κυρία de La Tour du Pin στοὺς γιούς τους. Ἡ Κυρία de La Roque στὴν κόρη της. Ἡ Κυρία de Ménerville καὶ ή Κυρία de Loménie στὰ ἐγγόνια τους. Ἡ Alexandrine des Écherolles στὴν ἀνιψιά της. Ἡ Κόμισσα de Boigne στοὺς ἀνιψιούς της, καὶ ή Βαρόνη du Montet στὰ παιδιὰ τῶν ἀνιψιῶν της. Κάποιες ἔξεφρασαν τὴν ἐλπίδα ὅτι οἱ ἴστορίες τους θὰ ἀποτελοῦσαν μάθημα ἡθικῆς, ἀλλες ἵκανοποιοῦνταν ἀπλῶς μὲ τὴν ἰδέα ὅτι οἱ ἴστορίες τους, μετὰ τὸ θάνατό τους, θὰ γίνονταν γνωστὲς στοὺς ἀπογόνους τους. Ἡ Κυρία ντὲ Λὰ Ροζακλαιν εἶναι ἴδιαιτερα εὔγλωττη σ' αὐτὸ τὸ θέμα:

Γιὰ χάρη σας, ἀγαπημένα μου παιδιά, βρῆκα τὸ κουράγιο νὰ διλοκληρώσω αὐτὰ τὰ ἀπομνημονεύματα, τὰ δοποῖα ξεκίνησα πολὺ πρὶν γεννηθεῖτε καὶ τὰ ἐγκατέλειψα εἴκοσι φορές. Πρόσφερα στὸν ἑαυτό μου τὴν λυπηρὴ εὐχαρίστηση νὰ σᾶς πῶ τις ἔνδοξες λεπτομέρειες τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου τῶν συγγενῶν σας. Ἀλλὰ βιβλία ἐνδεχομένως νὰ σᾶς ἔκαναν γνωστὲς τὶς κυριότερες πράξεις γιὰ τὶς δοποῖες οἱ συγγενεῖς μας διακρίθηκαν, ἀλλὰ θεώρησα ὅτι μιὰ ἀπλὴ ἴστορία, γραμμένη ἀπὸ τὴν μητέρα σας, θὰ σᾶς ἐνέπνεε πιὸ συμπονετικὰ καὶ πιὸ ἀδερφικὰ συναισθήματα γιὰ τὴν ἔνδοξη μνήμη τους.²⁰

Ἐπειδὴ θεωροῦσαν τὸν ἑαυτό τους ὡς τὸ πρόσωπο ποὺ θὰ μεταβίβαζε τὴν οἰκογενειακὴ ἴστορία, αὐτές οἱ γυναῖκες νοιάζονταν, σὲ γενικὲς γραμμές, περισσότερο γιὰ τοὺς συγγενεῖς τους ἀπ' ὅ, τι οἱ ἄνδρες ποὺ ἔγραψαν ἀπομνημονεύματα. Ἐπιπλέον, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἀν ἥλπιζαν συνειδητὰ ἢ ὅχι νὰ μεταδώσουν τὶς ἴστορίες τους στοὺς ἀπογόνους τους, ὅλοι ὅσοι πῆραν στὰ σοβαρὰ τὸ κάλεσμα τῶν ἀπομνημονευμάτων – γυναῖκες καὶ ἄνδρες – ἀνταποκρίθηκαν σ' αὐτὸ ποὺ, μία ἀπὸ αὐτές, ή Angélique de Maussion, ἀποκάλεσε « μυστικὴ ἐπιθυμία νὰ παραταθεῖ [ἡ ζωὴ] μέσω τῆς ἀνάμνησης καὶ νὰ ἐπιζήσουν δρισμένα περιστατικὰ στὴ μνήμη αὐτῶν ποὺ ἔπονται ».²¹ Αὕτη ἡ ἐπιθυμία νὰ ἀποκτηθεῖ μιὰ δόση συμβολικῆς ἀθανασίας μέσα ἀπὸ τὶς

προσπάθειες τῆς πένας κάποιου –νὰ «διατηρεῖ κανεὶς τὴν ὑπαρξήν του», μὲ τὰ λόγια τοῦ Σπινόζα, ἀκόμη καὶ μετὰ θάνατον— εἶναι ξεκάθαρα ἐμφανῆς σὲ καθεμία γυναίκα ποὺ ἔγραψε ἀπομνημονεύματα. *“Ας ίκανοποιήσουμε τὴν ἐπιθυμία τους καὶ ἂς ἀποτελέσουμε τὸ μεταθανάτιο ἀκροατήριό τους.*



A Versaille à Versaille. du 5 octobre 1789.

Χαρακτικό έργο που διπλεικονίζει την Πορεία των Γυναικῶν στις Βερσαλλίες στις 5 Οκτωβρίου 1789. Συλλογή τῆς Brigitte Lane.



Portrait de Marie Antoinette reine de France conduite
sur l'impitoyable chariot à la glace par David spectateur
du convoi, et placé sur la fenêtre avec des citoyennes juillettes
et groupes des représentants juillettes, depuis je tiens cette place.

Πορτρέτο της Μαρίας-Αντουανέττας, βασίλισσας της Γαλλίας, πρὶν
ἀπὸ τὴν ἐκτέλεσή της, σχεδιασμένο ἀπὸ τὸν Νταβίντ, ὁ ὄποιος ὑπῆρξε
αὐτόπτης μάρτυρας τοῦ γεγονότος. Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Γαλλίας



Η Marie-Thérèse-Charlotte, Βασιλική Κυρία τῆς Γαλλίας.
Χαρακτικό τοῦ Bartolozzi. Ἀπὸ τὴν Ἀφήγηση τῶν γεγονότων
ποὺ συνέβησαν στὸν Ναὸ (Παρίσι: Audot, 1823)



Πορτρέτο της Κυρίας Ρολάν στὸ καπάκι μπομπονιέρας ποὺ βρίσκεται στὸ Μουσεῖο Carnavalet στὸ Παρίσι. Ἀναπαραγωγὴ ἀπὸ τὸ Ernest F. Henderson, Σύμβολο καὶ σάτιρα στὴ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση (Νέα Υόρκη: Knickerbocker Press, 1912)



Ἡ Γαλλικὴ Δημοκρατία θηλάζει τὰ παιδιά τῆς Γαλλίας καὶ τῶν Ἀποικιῶν.



Charlotte Robespierre.

S'il existe encore des hommes qui aient intérêt à noircir mes fers, à dénaturer leurs intentions, la postérité du moins qui n'a le droit de falsifier le caractère des personnes illustres, vengera leur innocence et détablira les faits sous leur véritable point de vue

(Chez Duret, éditeur, r. Montmorency, 2. (Mémoires de Charlotte Robespierre, page 35)

Litho. Delamare, r. des Boulets, 18.

Η Σαρλότ Ρομπεσπιέρ. Προμετωπίδα στὰ Ἀπομνημονεύματά της.



‘Η Κυρία Ἐλιζαμπέτ Λέ Μπά, τὸ γένος Ντυπλαΐ, χήρα τοῦ βουλευτῆ Φιλίπ
Λέ Μπά. Ἀπὸ τὸ *Paul Coutant, Le Conventionnel Le Bas* (*Παρίσιτ: Flammarion, 1901*)

8.

ΖΕΡΜΑΙΝ ΝΤΕ ΣΤΑΪΛ

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η GERMAINE NECKER DE STAËL κατέχει μιὰ θέση στὰ γαλλικὰ γράμματα ποὺ τὴ μοιράζονται ἐλάχιστες γυναῖκες. Ἀντίστοιχα μὲ τὴν George Sand^α τὸν 19ο αἰώνα καὶ τὴ Simone de Beauvoir τὸν 20ό, ἥταν διάσημη ἐνόσωφ ζοῦσε γιὰ τὴ συγγραφὴ μυθιστορημάτων καὶ δοκιμίων, καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ τὶς ἐπιδεικτικὲς ἐρωτικὲς σχέσεις καὶ τὸν δραματικὸ τρόπο ζωῆς της. Ἀποσποῦσε τὴν προσοχὴν καὶ τῶν θαυμαστῶν καὶ τῶν ἐπικριτῶν της, μεταξὺ τῶν τελευταίων μάλιστα περιλαμβανόταν καὶ ὁ Ναπολέων, ὁ ὄποιος τὴν καταδίκασε σὲ «δέκα χρόνια ἔξορίας», τὰ ὄποια ἔδωσαν καὶ τὸν τίτλο σὲ ἓνα ἀπὸ τὰ βιβλία της.¹ Ἐχοντας στὸ ἐνεργητικό της τοὺς δεκαεφτὰ τόμους τοῦ συνολικοῦ της ἔργου, ποὺ δημοσιεύτηκαν ἀμέσως μετὰ τὸ θάνατο της, ἀναγνωρίστηκε μεταθανατίως ὡς ἡ παλαιότερη Γαλλίδα θεωρητικὸς τοῦ ρομαντισμοῦ καὶ ὡς ἡ σπουδαιότερη ἐκπρόσωπος τοῦ πολιτικοῦ φιλελευθερισμοῦ ποὺ θὰ διαμόρφωνε τὴ σύγχρονη Εὐρώπη.²

Πρὸς τὰ τέλη μιᾶς σχετικὰ σύντομης ζωῆς –πέθανε τὸ 1817, σὲ ἥλικια πενηνταετὸς ἐτῶν– συνέθεσε τὸ ἔργο της *Στοχασμοὶ* γιὰ τὰ κύρια γεγονότα τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης, στὸ ὄποιο ἔθεσε ὡς στόχο νὰ δικαιολογήσει τὴν Ἐπανάσταση χωρὶς νὰ μειώσει τὸ τίμημά της.³ Η Ἐπανάσταση, δοῦ κι ἀν παρουσίασε ψεγάδια καὶ ὅσο

α. George Sand (Γεωργία Σάνδη): Ψευδώνυμο τῆς Amantine Aurore Lucile Dupin, μετέπειτα Βαρόνης Dudevant (1804-1876): Γαλλίδα μυθιστοριογράφος καὶ ὑπέρμαχος τῆς γυναικείας χειραφέτησης. Πρόσωπο ποὺ δέχτηκε ἔντονη κριτικὴ στὴν ἐποχὴ της ἐπειδὴ κυκλοφοροῦσε μὲ ἀνδρικὴ ἔνδυση, γεγονός ποὺ τῆς ἐπέτρεπε νὰ συχνάζει σὲ μέρη ὅπου ἀποκλείσταν ἡ εἰσόδος τῶν γυναικῶν, καὶ κάπιντε δημοσίως. Σκληρὸς ἐπικριτής τοῦ τρόπου ζωῆς της ίδιας ὁ Flaubert. (Σ.τ.μ.)



Louis-Ferdinand Aubry, *Γυναίκα μὲ καλάθι μπροστά ἀπὸ τὴν πόλη φυλακῆς*. Ή ἐπιστολὴ ποὺ κρατᾶ στὸ χέρι της γράφει: Γιὰ τὸν Πολίτη Όμπρὸν στὴ φυλακὴ Λὰ Φόρς. *Μουσεῖο τῆς Γαλλικῆς Επαγάστασης, Vizille*



‘Η Ρενέ Μπορντερώ, ή ἐπονομαζόμενη Langevin, στρατιωτίνα στοὺς Πολέμους τῆς Βαντέ. Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Γαλλίας



Ἡ Διακήρυξη τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τοῦ Πολίτη
μὲ φόντο τῆς Γιορτὲς τῆς Δημοκρατίας.